

Vraag het aan Morya



Breng je onrust tot rust

“Weet dat er een kracht werkzaam is op deze aarde, dat er dingen zijn die in orde komen, ook al kan je dit nu niet zien. Blijf in het vertrouwen dat wat er gebeurt op verschillende vlakken, in verscheidene landen, in verscheidene continenten, dat het een goede bedoeling heeft. Het is wel dat het moeilijk is en moeilijker wordt. Je zal zien dat de tijd waarin we komen heel veel vraagt van de individuele mens.

Daarom moet je weten dat je ook een onrust kan voelen in jezelf. Maar dan moet je niet denken: ‘ik moet met die onrust leven.’ Neen, dan moet je die onrust tot een rust brengen op een bewuste manier.

Het is heel belangrijk dat je dit durft te doen. Maak je niet druk in je werk, in de ideeën van andere mensen of in de conflicten die er zijn, maar doe je eigen dingen. Dit is heel belangrijk.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 8: Sta in je kracht”
(uit hoofdstuk 1: ‘De innerlijke leiding in je hart’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 494

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


